

Hallo iedereen,

Ik ben Maité Segers en zit momenteel in Ciudad del Carmen in Mexico. Als eerste wil ik mijn club bedanken, dankzij hen zit ik nu in het jaar van mijn leven en maak ik veel mee. Toen ik vertrok naar Mexico was ik heel gelukkig want ik wist dat het een speciaal jaar ging worden. Veel mensen rondom mij hadden wat schrik omdat ik naar Mexico ging maar toch besloot ik om zonder vooroordelen te vertrekken. Ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan want het is een prachtig land en voel me hier veilig.



De mensen hier zijn heel open, sociaal en warm. Op school kom ik heel goed overeen met mijn klas en heb ik ook vrienden buiten de klas. Ik ben mijn vrienden heel dankbaar, zij doen er alles aan om er een geslaagd jaar van te maken. Ik zit met 17 andere uitwisselingsstudenten in mijn stad en deze groep voelt aan als een familie. We probeer zoveel mogelijk te doen met mijn vrienden zodat ik er volop van geniet. We gaan samen naar het strand, gaan samen eten, gaan op weekend,... Ik voel me heel goed in de groep. De rotary hier is ook heel fier op ons want het resultaat van onze staat voor het examen in november was het beste. Een examen over taal, cultuur en geschiedenis.



Mijn familie hier is heel vriendelijk en heeft me al heel veel aangeleerd. Ik heb hier een mama, papa en een broer die in een stad ca.5 uur van mijn stad leeft. Mijn andere broer is op uitwisseling in Duitsland. Ik ben enig kind en dat geeft me wel veel vrijheid maar toch mis ik het wel om een broer of zus te hebben. Samen met mijn mama heb ik al veel gekookt, ik heb haar al dingen aangeleerd van België zoals vol au vent, wafels, pannenkoeken ... Ik voel me heel welkom in mijn familie en voel me al helemaal geïntegreerd. Mijn oma en opa zijn heel blij dat ik in hun familie ben. Heel leuk om te zien hoe op zo een korte tijd, onbekende mensen belangrijk voor je kunnen worden. Viva Mexico!!!!



Ik ben hier dus heel gelukkig en kijk al uit naar al de avonturen die ik nog mag meemaken. In Januari verander ik van familie en begin ik aan het tweede hoofdstuk van het jaar. De rotary hier is heel vriendelijk. Ik zit er samen met een italiaans meisje en een duitse jongen. Elke laatste donderdag van de maand eten we in de club en bespreken we de maand. Mijn club hier heeft ook een school opgericht voor arme mensen en wij zijn pakketten met schoolspullen gaan uitdelen. Het waren prachtige kinderen. Ik heb hier de tijd van mijn leven en hoop dat dit een jaar wordt om nooit meer te vergeten! Het voelt aan als een heel nieuw leven en ik geniet volop. Dit jaar vier ik Kerstmis in de stralende zon. Ik wens jullie een zalig kerstmis toe! In het spaans zeggen ze: Feliz Navidad!

Maité Segers
Youth Exchange Students
2018-2019



Joyeux Noël, Merci pour tout.

Rotary Antwerpen Park